

Werkblad Les 12 Discriminatie – Gedicht

Lees dit gedicht.

Wie ben ik?

Als ik in de zon lig, ben ik zwart.

Als ik kwaad ben, ben ik zwart.

Als ik ziek ben, ben ik zwart.

Als ik het koud heb, ben ik zwart.

Als ik het warm heb, ben ik zwart.

Als ik dood ben, ben ik zwart.

Als jij in de zon ligt, ben je bruin.

Als jij kwaad bent, ben je rood.

Als jij ziek bent, ben je geel.

Als jij het koud hebt, ben je blauw.

Als jij het warm hebt, ben je rood.

Als jij dood bent, ben je wit.

En dan noemen ze mij een kleurling!

(Poster verspreid door het ‘Landelijk bureau ter bestrijding van rassendiscriminatie’)

1 Schrijf op waar dit gedicht volgens jou over gaat.

2 Wat vind je van dit gedicht?

Werkblad Les 12 Discriminatie

Begrijp je deze tekeningen?



