

Columbus voelt zich niet meer alleen

Columbus woont met zijn moeder, maar moeder is ziek. Moeder maakt daarom geen eten voor Columbus.

Columbus heeft honger en gaat naar zijn tante om eten te vinden. Tante is niet thuis. Columbus heeft honger en is verdrietig. Dan denkt Columbus aan zijn neef Hannibal. 'Kom, laat ik eens gaan kijken bij de speelplaats. Misschien is daar mijn neef Hannibal wel'. Nu voelt hij zich al beter.

Plotseling hoort hij een geluid. Het lijkt op huilen. Ja, daar is Hannibal. Dikke tranen rollen over zijn wangen. Columbus loopt naar Hannibal en vraagt: 'Wat is er aan de hand Hannibal?' Hannibal vertelt dat zijn zusje ook ziek is.

Columbus legt zijn slurf om hem heen en troost hem. 'Nu ben ik bij jou' zegt Columbus. Hannibal lacht nu een beetje. Columbus vertelt dat zijn moeder ziek is, hij honger heeft en ook verdrietig is. Door samen te praten voelen ze zich niet meer alleen...

