

Columbus viert feest

Het is ochtend en Columbus springt uit bed. Hij rent naar papa en mama en trompettert heel hard.

Overall in het dorp trompetteren de olifanten en gaan ze naar buiten. Columbus ook, en hij ziet daar zijn buurjongen, Ghazal. 'Kom, ga mee', roept Columbus. 'Het is Trompetoera, het is feest. Vandaag laten ze de trompetti knappen!'

Iedereen is vrolijk, danst en eet. Aan het eind van de dag is iedereen even stil. Ze denken aan alle vrienden en familie. Dan loopt de oudste olifant naar de rivier en zuigt heel veel water op in haar slurf. Zij loopt naar de trompetti, een grote bal vol met confetti, die hoog in de boom hangt.

Dan spuit zij de trompetti kapot. De confetti komt naar beneden. 'Trompetoera is de mooiste dag van het jaar', zegt Columbus tegen Ghazal. 'Jaaaaa', roept Ghazal.

